

# De Oprechte Heimarse Courant

Orinshaven

Maand van De Sluier, 1533 AB

Editie 108

## Heimar bereidt zich voor op het Festival der Doden



De maand van de Sluier breekt alweer aan en vele inwoners van Heimar kijken met angst de 9de dag het Dodenfestival tegemoet. Terwijl Mannheimers zich verschansen in hun langhuizen en de vuren aansteken om kwade geesten weg te houden begeeft het Golyndische volk zich doorgaans op de straten en vieren ze feest. Strooien poppen worden in brand gestoken tijdens uitbundige processies met relieken van Patronen en oude Koningen. Het Ranae volk schildert hun gezichten wit en zwart om de geesten te misleiden en Khaliërs zouden op deze nacht misdadigers aan bomen binden zodat de geesten enkel hen zouden lastig vallen. Bhanda Korr eren deze nacht hun gevallen broeders en zusters door middel van bloederige rituelen, waar buitenstaanders niet welkom op zijn. De nacht dat de sluier wegvallt tussen de wereld van de levenden en die van de doden is voor elk volk anders, maar niemand blijft onaangeroerd.

**D**e Spiegelhuizen waarschuwen alle burgers om binnenshuis te blijven en om geen geesten bewust op te roepen. Zelfs de Groothertog van Midmark heeft zijn hele leger die nacht bevolen om paraat te staan en elke aanhanger van de Zwarte Roos, zij het heks of niet, op zicht te doden. Zijn voorbeeld werd al gauw gevolgd door de Groothertogin van Halden en de Hertog van de Westerlanden.

**D**e Koningin-weduwe heeft tijdens de maand van de Beer al vele gasten op haar domein uitgenodigd om het huwelijk te vieren tussen haar neef Graaf Gerhold Fourinson en zijn verloofde Gravin Sighrun Valdrikdotter van Huis Rickhard. Omwille van de vele sneeuwstormen die Jondal teisterden zijn al haar gasten nog steeds niet toegekomen. Men verwacht dat dit huwelijk ook pas zal kunnen doorgaan in het begin van de maand van de Sluier.

**D**e Oprechte Heimarse Courant wenst al haar lezers een veilig Dodenfestival en moge de rust wederkeren in onze harten op Grafnacht!

## **D**e Strijd in het Dak is begonnen

Na een jarenlange opbouw van troepen rond de rebellerende Hertog Grenjar van Huis Albewin lijkt het nu eindelijk tot een treffen te komen met het Koningshuis. Het ongeluk van Prinses Dagmar zou een mislukte aanslag zijn geweest van Huis Albewin in een poging haar te ontvoeren en zodoende de Koning te dwingen om afstand te nemen. De belegering is begonnen maar gezien de reputatie van het Hoogste Huis kan deze wel eens lang duren. Verschillende huizen, belust op glorie of als leken van trouw aan de koning beginnen hun legers te verzamelen. Prominent daarin het Groothertogelijk leger van Huis Stalhardt; de befaamde Stormwachters die in reserve zijn gehouden tijdens de verovering van het Kristalmeer.

## **D**e Golyndische Meierschappen in ere hersteld

In opvolging van het toekennen van de titel van Meier heeft zijne majesteit beslist dat de

overige Golyndische gebieden ook elk een Meier zullen worden toegewezen. Tot nu toe is er enkel in de provincie Alstein een man naar voren getreden. Burggraaf Slavomir Feodorson van Huis Mallys heeft zich uitgeroepen tot Meier van Armorica, zoals dit gebied in het oude Goliad rijk werd genoemd. In de voormalige Meierschappen Oud-Golyndië en de Westerlanden heeft nog niemand deze titel opgeëist. Zijne Majesteit benadrukt dat deze titel enkel in Golyndische kringen een waarde zal kennen en dat zij enkel autoriteit hebben inzake Golyndische cultuur.

Het eerste edict dat door beide Meiers werd uitgeroepen is dat Golyndische adel niet langer de Mannheimse naamgeving zal volgen. Zij kiezen de namen van hun vaders niet langer te eren en voortaan enkel door het leven te gaan bij hun voornaam en naam van hun Huis; zijnde Burggraaf Floris Kentigern en Burggraaf Slavomir Mallys. Ze hopen en verwachten dat de overige toekomstige Meiers dit edict mee zullen onderschrijven.

Ook dragen de Meiers een zekere Jonker Lodewijk van Huis Oudburg voor als de nieuwe Baron van Huis Albada. Hij zou recht hebben op deze titel via

zijn grootmoeder die tot het bloed van Albada behoorde. Zodoende hoopt de Meier dit geslacht van uitsterven te redden tot grote ergernis van Huis Korda die de landen van Huis Albada al hadden verdeeld.

Tot slot wordt het oude Huis Wellser in ere hersteld. Deze voormalige adellijke familie zijn de grondleggers van het handelsgilde De Negen Stenen en zijne Majesteit heeft beslist dat hun nobele naam terug tot de adel mag behoren. De kersverse Burggraaf Theobald Wellser had hiervoor de steun van Huizen Kentigern, Roys, Rickhard en Myrlund verzameld.

## De rebellie overwonnen

De situatie in Midmark lijkt eindelijk te zijn gestabiliseerd nu de gezamenlijke troepen van Huis Korda en Huis Kentigern komaf hebben gemaakt met het laatste actieve 'Leger van de Ram' dat zich rond het Zwartwoud schuil hield.

Volgens geluigen was het een verpletterende overwinning waarin Markies Berger Flokison helemaal voorin streed en niemand minder dan Floris Jakobson, kersverse Meier van Midmark, de

achterste gelederen onder controle hield en een regen van kruisboogpijlen liet neerdalen op de opstandelingen. Nog spectaculairder blijkbaar was het overwinningsfeest achteraf. Bij deze lijkt de nieuwe Groothertog Halfred Wedorson zijn provincie onder controle te hebben en stuurt hij een sterk signaal naar de andere Hoge Huizen: Het vuur van Worda brandt sterker dan ooit!

## Zal de Koning een Nieuwe Landschout aanstellen?

Sinds de voormalige Groothertog Gotz Markovjardson van Huis Fenrissian zich als kluisenaar heeft teruggetrokken in het Rhalische woud kent het land geen Landschout meer! Wegens de recente strubbelingen

in Midmark en rondom het Kristalmeer wordt verwacht dat zijne Majesteit spoedig een nieuwe Landschout zal aanstellen. Al verschillende hooggeboren lieden hebben duidelijk te kennen gegeven dat zij de Koning wensen bij te staan in het aanvoeren van zijn troepen.

De Oprechte Heimarse Courant wil dan ook een poging wagen om onze lezers kennis te laten maken met de ideologie en historie van deze illustere lieden;

Prins Markus Torsteinson van Huis Narvik is de oudste zoon van Prinses Sonja, de tweelingzus van onze wijlen Koning Olaf en levens Groothertogin van Grimland. In zijn graafschap Egersund in het koude noorden staat hij erom bekend een uiterst



Hoor aanmaak en herstelling

kledij en lederen armatuur,

Spreek de naam

Jeno Avonduur,

Broers en Zusters zeggen het

wel voort,

Hakmanschap dat bekoort!



streng en traditioneel leider te zijn. Hij is een man die geen buitenstaanders duldt op zijn landen; Ranae en Goliad worden dan ook volgens zijn costumen geweerd. Hij maakt er geen geheim van terug te willen keren naar de oude Mannheimse waarden en staat er dan ook op om als Jarl te worden aangesproken.

Groothertog Ragvald Bergthorson van Huis Stalhardt is de oom van onze Koning en de oudere broer van de Koninginweduwe. Bij de Koning van zijn neef verwachtte hij al tot Landschout benoemd te worden maar zag hij deze titel aan zich voorbij gaan. Recent heeft deze Groothertog het hoederecht over het Kristalmeer op zich genomen, wat voor een zware strijd met Huis Fenrissian heeft gezorgd.

Hertog Gunnar Saemundson van Huis Harthak is pas

recent tot hoofd van zijn Huis benoemd na zijn vader werd vergiftigd op een banket te Finnsburg. Hij werd op uitzonderlijke vroege leeftijd geridderd door Koning Olaf tijdens de strijd om Karnok en reist al heel zijn leven Heimar rond in de hoop een leger te verzamelen om Karnok te heroveren. Hij heeft enkele jaren geleden de hand gewonnen van de dochter van de voormalige Landschout op het toernooi van Wolfsgouw.

Hertog Bryndon Roys is de Golyndische leenheer van de Westerlanden en een jeugdvriend van Koning Siegfried. Hij is ongehuwd en zou zich omringen met piraten, vrijbuiters en siganders. Zijn landen staan erom bekend wetteloos te zijn dus het was een grote verrassing toen bleek dat hij kandidaat was om Landschout te worden. Het Mannheimse Huis Ladred, dat huist op het grondgebied van de Hertog, beschikt wel

Een huis van woord, door u gevoerd,  
Erbied en respect, diep ontroerd.  
Het verlies van 'n provincie, 'n zware last,  
Gelorst zoals 't een waar hertog gepast.  
Het vaandel der wraak in goede handen,  
Ter uwer ere zullen we in Karnok landen.

over de grootste schepenmacht van Heimar en zou de Hertog steunen in zijn kandidaatschap.

Markies Berger Flokison van Huis Korda is de laatste kandidaat en staat in Midmark bekend als de Bastard van Huis Korda vermits zijn bloedlijn vaak in twijfel wordt getrokken, voornamelijk door zijn eigen Huis. Hij is een militair leider die ervoor bekend staat geen genade te schenken aan zijn vijanden. Zijn campagne tegen aanhangers van de Zwarte Roos heeft ervoor gezorgd dat vele Golyndische dorpen zijn plat gebrand. Als Landschout is hij van plan dezelfde tactieken toe te passen in de rest van Heimar.

## Het mysterie van Okordag

In het mars van Ulstein zijn de bewoners in de ban van een groot mysterie. Op Okordag, traditioneel de dag in de maand van de Beer waarop een grote zwarte beer de huizen van stoute kinderen bezoekt om hen te straffen, is een weeshuis mysterieus ontdaan van alle weeskinderen. De lokale schout staat voor een raadsel. Er zijn geen sporen van geweld te vinden op de

plaats van het afschuwelijk gebeuren. De zusters van de dauw die het weeshuis bemannen, verklaarden aan onze scribent dat ze wel degelijk de nodige giften aan de deur van het weeshuis hadden gelegd om de zwarte beer gunstig te stemmen en



de kinderen te vrijwaren. De vijf diepe groeven in de deur van het weeshuis geluigen dat de zwarte beer wel degelijk is langs geweest die nacht. Van de kinderen ontbreekt echter elk spoor.

## Een macabere viering

Als "erbeloon" aan voormalig Groothertog Goltz Markvårdson van Huis Fenrissian's keuze om als kluzenaar in Arduyn te verloeven heeft één zijner tegenstanders in de oorlog



van het Kristalmeer, Baron Thorvald Fourinon van Huis Stalhardt, een wel zeer macaber ritueel uitgevoerd tijdens een grootschalige Hymir viering aan de oevers van het Kristalmeer, site van zijn overwinning op de strijdmachten van Huis Fenrissian. Wel zeker honderd afgehakte rechterhanden zijn daar opgehangen in de bomen rondom het Kristalmeer, de voormalige eigenaars waren allen krijgsgevangenen van Huis Lindvig, een lager huis dat de oevers van het meer behoedde.

Of de geruchten waar zijn

dat de Koningin-weduwe aanwezig was, kunnen we niet bevestigen maar het drijft zeker de spot met de keuze van de voormalige Landsschout.



## Tonicum der armen

Men nemen 2 volle handen thym en spoelt de takjes thym goed af met versen bronnewater. Vul een soepketel met bronnewater en breng deze aan de kook tot 10 keer 60 tellen lang.

Men zeve nadien de takjes met een neteldoek uit het gekookte water en opnieuw laten koken. Men voege drie handen rietsuiker toe. Dit kookt men 15 keer 60 tellen lang op een middelmatig vuur tot de stroperigheid optreedt. Regelmatig roeren om aangebrandheid te voorkomen. Niet wachten op te stroperig, maar ook niet te lopend. Middelmatigheid is aangewezen.

Hierna voegt men toe in een sterielen pot, afsluiten en laten afkoelen.

## Wordt dit de strengste winter ooit?

Al een aantal weken wordt het noord-oosten van Heimar geïsoleerd door sneeuwstormen van een ongeziene kracht. De eerste sneeuwlokjes vielen dan ook bijzonder vroeg dit jaar. Het werd meermaals verkondigd door de druïden rond het Kristalmeer, zo fluïsteren de plaatselijke bewoners, maar toch kwam het voor velen als een verrassing.

Menig landbouwer heeft met verlies van oogst moeten ondervinden dat de voeling met de natuur van deze zonderlinge druïden, veel sterker is dan het boeren-verstand wil toegeven. Wat deze plotse opkomst van vorst en sneeuw als effect zal hebben op de voedselvoorraden voor de winter, is nog niet gekend maar deze scribent heeft er alvast geen goed oog in.

Dit probleem valt echter in het niets ten opzichte van wat de strenge sneeuwstormen

voor zich uit hebben gedreven. Wilde Bhandu Korr stammen verlaten massaal hun grotten en zakken af naar het dal. Ooggetuigen spreken van groepen van deze wilde grotbewoners die kleine nederzettingen plunderen en de bewoners doden en verorberen als was het geschoten wild. Onze bronnen in het noorden meldden dat de wilde Bhandu Korr stammen zich verenigd hebben onder de naam "De Horde". Wie deze horde leidt en wat hun bedoelingen zijn, is ons niet bekend.

Dat het de strengste winter ooit zal worden, is nu al duidelijk. Tot in Annahild, waar men voor zover bekend nog nooit sneeuw heeft gezien, worden er voorspellingen geopperd van een dik wit sneeuwtapijt.

U weze gewaarschuwd Heimar, warme dekens alleen zullen u deze winter niet behoeden van een gewisse dood. Weg het zwaard, ook in de bedstee, binnen handbereik opdat u de horde kan afslaan.



## Barion doet haar intrede in Finnsburg

Onder begeleiding van niemand minder dan de toenmalige Landschout Goltz Markujardson, Groothertog van de Fenrissians, heeft de Barion van het Khalische volk het woud van Arduyn verlaten. Khaliërs die met de Barion hebben kunnen spreken, verklaren dat zij, als Ouderlinge in de Sibbe van de Alfar, vrijwillig riehling Finnsburg reist om het Godsoordeel van hogepriester Eldgrim

Svenson te aanschouwen. De Landschout heeft haar veiligheid gegarandeerd tot aan de rand van het woud. Omdat hij daarna alle titels van zich heeft afgeworpen, hebben troepen van huis Warthak en Fenrissian de bescherming van hem overgenomen.

En maar goed ook! De tocht naar Finnsburg leek alles behalve veilig voor de Barion en de grote groep Khaliërs die haar volgden. Meermaals hebben de soldaten van Fenrissian en Warthak aanvallen moeten afslaan van Gyr bannog

### Gunter's Garderobe

Om te reizen in stijl, voor een gala aan het hof, tunieken, tabards en jurken, alles in de mooiste stof. Naaien, borduren of croshteren, niets is Gunter te grof.



Gunter's Garderobe, voor al uw fijnere kledij.

Beter vindt u niet in Prinshaven

die worden gedreven door een blinde waanzin de Banrion te stoppen. Dit was jammer genoeg niet de enige vijand tegen wie dit gevolg het moest opnemen. Klaarblijkelijk zagen de legers van de Ram de Banrion ook liever niet in Finnsburg arriveren. Maar de Mannheimse soldaten staan bekend om hun kunde in de strijd en sloegen alle tegenstand vakkundig van zich af.

Hun aankomst in Finnsburg was dan ook verre van geheim. Een grote menigte was op straat gekomen om een glimps op te vangen van de zo mysterieuze Banrion, koningin der Ahaliërs. Zij die er bij waren en haar hebben gezien, getuigen

dat deze koningin van het woud een gracieuze verschijning bleek te zijn doch met een stoïcijnse blik. Ze werd begeleid tot aan het koninklijk paleis alwaar de koninklijke garde haar en haar beschermers de toegang tot het Wilfort heeft verleend. Hier zal ze verblijven tot het godsoordeel dat over precies een maand, tijdens het Godenfestival, zal worden uitgevochten. Misschien is het maar een gerucht of bijgeloof maar de bomen in de buurt van het Wilfort staan sinds de komst van de Banrion, die de vleugel die haar werd toegewezen vriendelijk heeft afgewezen voor een plek in de paleistuin, terug in volle bloei.

De nacht is duister  
zo even voor dageraad  
het zwarte punt der nacht  
dat maakt de trollenjacht  
Hulde aan de Heer die op staat

Zens de zon is opgekomen,  
kent de ever een nieuwe thuis  
Aan wie wil horen, zal hij scanderen  
de gevallen een eeuwig eren  
Hulde aan het Warhak Thuis

Vengeance shall be had

Geschreven door Egbert van Brandenburg

## Maagden van het Mars behalen grote overwinning op Zwarte Roos

De bende krijgsvrouwen die zich hebben geschaard achter de schildmaagd Erika Gulbranddotter hebben in het Mars van Alstein een grote overwinning gehaald op vuige heksen van de Zwarte Roos. Deze heksengroep, die zich de Vleerhonden noemden, leisterden de dorpen Krastan, Zoja en Wosnik al sinds enkele weken en deden dit volgens de geruchten in opdracht van de beruchte Heksenkoning.

Huis Skarningar bood geen hulp aan de drossaards van deze dorpen die dan vervolgens de hulp inriepen van de vrome schildmaagd. Zij en haar Maagden van het Mars daalden vervolgens neer op de Vleerhonden en lieten slechts hun leider in leven. Deze man, een zekere Rajmund van Estek, zal door de Hamer van Hymir worden ondervraagd en vervolgens berecht.

Erika Gulbranddotter heeft vervolgens laten weten dat zij en haar maagden naar Rishor zullen reizen om de Grootherlog van Huis Skarningar te confronteren met zijn onwil om zijn volk bij te staan.

## Geboortevoorspellingen

**H**ert \* Jeder jaar verliest het hert zijn gewei, maar jaarlijks keert het grootser terug. Durf ondernemen en durf verliezen, want soms komt het groter terug.

**K**ristal \* Jeder begeerd de kristallen helderheid, wees Kristal en schiller. Het staat je goed.

**M**aagd \* Roept men man en maagd. Spring dan naar Muoren. Je hulp wordt gevraagd en kan ieder bekoren.

**W**ilg \* Hangt men de lier in de wilg, stop dan met het te bespelen voor het je kan benadelen.

**R**oos \* Slaapt men onder de roos, wees dan voorzichtig  
voor zijn doornen.

**Z**waard \* Waar eerder oorlog was, zullen zwaarden tot  
zikkels geslagen worden. Koester het moment.

**V**uur \* Men kan beter door het vuur vliegen dan er  
doorheen kruipen, branden zul je toch. Stel niet uit tot  
morgen, wie weet is die er niet.

**B**eer \* Wees geen beer op sokken. Durf van je afbijlen,  
maar wees niet het ongelikke welp.



**S**luiert \* Gehuld in mysterie  
versluier jij jezelf, maar hef  
een lipje op en laat het zonnetje  
binnen. Alleen is maar alleen,  
durf delen.

**K**elk \* Laat de wijn maar  
vloeien, jou kelk is altijd vol.  
Genoeg voor ieder en dat zullen  
ze geweten hebben. Zij beroert  
ieders lippen.

**V**uil \* Meent de uil een valk te  
zijn, dan kan slechts één ding  
baten. Koester wat je hebt, maar  
reik naar buiten.

**K**oning \* Als boer kun je de koning geen oorlog  
verklaren. Weest u op uw hoede met uw uitspraken en  
wik en weeg hen voor je ze laat rollen.