

GAZET VAN FINNSBURG  
MAAND VAN HET KRISTAL  
1536 AB

MIDMARK GAAT IN VLAMMEN OP!

Waarde lezers,

Reist niet naar Midmark en bidt voor uw naasten die zich in dit inferno bevinden! De toorn der goden is neergedaald op dit land!

In Prinshaven loeit al dagen een grote brand terwijl de stadsbewoners een bittere strijd voeren in de straten. Men zegt dat de nieuwe costuimen van Huis Korda de aanleiding waren; de Golyndische toorts die deze lijst wetten in brand stak was de eerste vlam die de hele provincie zou doen branden.

Al gauw rukten de Zwarte Roos en het Leger van de Ram op en overal waar zij marcheerden lieten ze verbrande domeinen in hun kielzog. De legers van Huis Korda haastten zich naar Hartfeld, de zetel van Huis Kentigern, maar de rebelse heer Floris was al gevlucht en werd haastig in het spookdorp Brandenburg tot Koning van het Golyndische volk gekroond. Daar werd hij opgejaagd door de Groothertog zelve, maar alweer had hij zich uit de voeten gemaakt. De woede van Groothertog Hallfred liet zich gelden en zijne Hoogheid bewees dat hij meer dan bereid was om al zijn landen tot op de grond plat te branden in zijn zoektocht naar deze Koninklijke landsverrader.

De Rode Vlam heeft zich in een dodelijke strijd geworpen met de Witte Roos terwijl zij al waar ze voor strijden tot as doen vergaan.

Vele geruchten bereiken ons, maar wie kan zeggen welke de waarheid zijn? De Heksenkoning zou zijn gedood door de Sibbe van Hymir, Huis Korda zou zich tegen haar eigen Groothertog hebben gekeerd en de nieuwe Landschout des Konings, Hertog Bryndon Roys, zou zijn vermoord door zijn eigen volk terwijl hij probeerde de vrede te herstellen.

Het vuur van verraad verspreidt zich al over de grenzen van Midmark. Het graafschap Hornberg in Ardal is in open rebelle met het Koningshuis getreden en het Golyndische volk in Halden neemt ook de wapens op tegen hun Mannheimse meerderen, terwijl deze angstvallig toekijken hoe een Orestiaans legioen de landsgrens nadert.

Nergens lijkt het veilig meer in Heimar.

