



# Gazet van Finnsburg

## De Koning is dood, lang leve de Koning?

*Slechts dagen na de beruchte toespraak van de kersverse Koningin Estrid liep de onderlinge strijd tussen de Sibbe van de Alfar en het Koninklijk hof op tot een nationale tragedie.*

Enkel nu bereiken berichten ons over hoe diepgaand het verraad en de ketterij van wijlen Koning Siegfried in zijn hart zat begraven. Zijne majesteit zou maar liefst tienduizend goudstukken hebben betaald aan de Horde om zijn moeder, de Gravin van Nachtgrauw, vrij te kopen. Maar waar is de Koningin-weduwe? Waarom werd eerst door het Hof bericht dat zij was gestorven? Geen levende ziel die het weet. Heeft deze berg goud tevens de Horde verjaagd? De arme zielen die buiten de stadsmuren door deze wilde kannibalen worden opgejaagd als wild zullen u haarfijn kunnen vertellen van niet.

Vervolgens stond Koning Siegfried trots aan de zijde van zijn nieuwe bruid toen zij met luide stem het volk beval de Alfar de rug toe te keren en een soort almachtig gouden licht te vereren. Toen de Hogepriester daarop de Koningin beschuldigde van ketterij verklaarde het Koninklijk hof de oorlog aan de Sibbe! Finnsburg transformeerde plotsklaps in een oorlogsgebied. Een oorlog waar niet aan te ontsnappen viel want Zijne Majesteit had ook bevolen de stadspoorten te sluiten. Al snel ontstonden er twee kampen; de Koningsgezinden aan het Witfort en een groep gelovigen rond de Tempel van de Drietand. Meer dan drie dagen werd er gruwelijk strijd geleverd waarbij Godi zelfs in de straten werden opgejaagd door soldaten van Huis Drakhan. Aan deze strijd kwam een einde toen Prinses Dagmar, de oudere zus van Zijne Majesteit, persoonlijk een troepenmacht leidde en de tempel binnen drong. Volgens sommigen stierf ze in dit strijdtoneel, anderen beweren dat zij later nog aan de zijde van haar broer werd gezien. De Hogepriester zelf zou zwaargewond zijn afgevoerd door enkele brome gelovigen.

Even leek het alsof Zijne Majesteit zijn bruid dan toch zou uitleveren aan de Sibbe maar toen bereikte het bewind van Koning Siegfried de Stille een bevreemdend en onverwacht einde. Getuigen vertellen ons dat verschillende leden van het hof, waaronder de Koning en Koningin, besloten te gaan feesten in een onguere kroeg genaamd 'De Iboren Bastaard'. Sommigen zeggen dat de Koninklijke Skald zijn meesters daar heeft vermoord, anderen beweren dat de Koningin haar man neerstak in een vlaag van jaloezie en vervolgens zichzelf doodde. Weer anderen beweren dat er huurmoordenaars verscholen zaten tussen de gasten.

Groothertog Ranulf Olafson mocht zich Kroonprins en erfgenaam noemen maar nog voor hij goed en wel de troon besteeg stond een grote legermacht van Huis Narvik voor de stadspoorten. Een conflict leek onvermijdelijk maar verschillende ooggetuigen zagen de Kroonprins het leger verwelkomen in Finnsburg terwijl de kroon van zijn hoofd werd gerukt.

Is Prins Kanulf een gevangene in zijn eigen stad? Naar verluid zou hij slechts dagen geleden zijn getrouwd in de Tempel van de Drietand met verschillende Groothertogen als getuige. Betekent dit dat zijn kroning nabij is?



## Voormalige Hertogin gebeld in Godsoordeel

*Berichten verschillen van bron tot bron maar wat vaststaat is dat de voormalige Hertogin van Ahvaland haar dood vond in een Godsoordeel net buiten de stadsmuren.*

Svetlana Karldotter was een Schildmaagd van Hymir die in een vorig leven bekend stond als de gemalin van Hertog Ragnar Grenjarson van Huis Albewin. Zij laat twee zonen na en tevens een dochter; de geliefde Groothertogin Katja van Grimland.

Waarom de befaamde Schildmaagd werd onderworpen aan een Godsoordeel is onduidelijk. Vader Ghuro, ouderling in de Sibbe, was de man die haar velde maar hij werd uren later dood aangetroffen met een overgesneden keel. Sommige bronnen zeggen dat de Schildmaagd de Koning had proberen doden in opdracht van haar schoonzoon, de Groothertog van Grimland. Anderen zeggen dat Vader Ghuro aanstoot nam aan de arrogantie van de Schildmaagd.

Huis Albewin zwijgt in alle talen over deze zaak, maar recent is Groothertog Annar van Grimland aangekomen in Finnsburg om aanwezig te zijn op de aankomende Kroning.



## Mysterieuze mist trekt op uit het westen

*Alle scheepsvaart tussen de Westerlanden en het vasteland werd stil gelegd omwille van een mysterieuze en ondoordringbare mistbank.*

De Grootmeester van de Cambriaanse Liga heeft in samenspraak met de nodige Huizen alle scheepsvaart van en naar de Westerlanden stil gelegd. De mistbank, die is ontstaan rond het eiland Affalach, beslaat nu ook de eilanden Cambria en Erlan. Enkel Skaili zou eventueel nog bereikt kunnen worden, maar hier werden dwergenscheppen gesignaleerd en waarschuwde men tevens voor piraten.

Deze natuurramp, die volgens sommigen heel onnatuurlijk is, valt samen met een woelige periode in de Westerlanden. Na de dood van de Landschout heeft zijn jongere zuster nog steeds niet trouw gezworen aan de kroon als nieuwe Hertogin. Volgens velen is ze overmand van verdriet na de dood van haar geliefde broer. Verschillende Westerlandse schepen liggen aangemeerd nabij Finnsburg en zijn niet te spreken over de beslissing van de Cambriaanse Liga. Zij petitioneren het hof om alsnog zo snel mogelijk terug te mogen varen.

## Hongersnood te Grimland

*Door het grote aantal vluchtelingen en een slechte oogst staat het er slecht voor met het volk in Grimland. Kinderen en ouderen overlijden aan scheurbuik en ondervoeding, als de pest dat nog niet deed.*

De vluchtelingen van Jondal zijn niet langer welkom en worden verdreven uit de dorpen. Holm is nog steeds niet opnieuw volledig opgebouwd en kreunt onder de ontberingen, maar Groothertog Annar Torsteinson blijft geloven in zijn volk en dat de sterken zullen overwinnen. Wat hij bedoelt met sterken is naar te raden. Kinderen zijn de toekomst van ons volk, maar bezwijken nu in bosjes. Adel en anderen welgestelden sturen hun kinderen naar veiligere oorden om daar de storm uit te zitten.

Geruchten gaan dat enkel de Mannheimers voedselbedelingen krijgen, Goliad worden gedood, maar Khaliërs en Kanae worden resoluut geweigerd en verbannen naar de randen van de beschaving. Weliswaar noodzakelijk, maar het doet vele vragen opkomen onder de bevolking.



## Kristalmeer heroverd door Huis Fenrissian

*Na de Slag der Knoeken heeft Graaf Konrad alweer een grote overwinning gehaald op de Horde. De vlag van Huis Fenrissian wappert voor het eerst sinds jaren weer over het Kristalmeer.*

De Katoenen Koningin zelf, die vuige heks, zou Graaf Konrad en zijn leger hebben opgewacht aan het Kristalmeer. Bij het eerste zonlicht beval ze haar Horde om de dappere soldaten van de Huizen Fenrissian en Skythe tot de laatste man af te slachten. Maar de Horde werd verrast; Graaf Konrad had tevens de hulp ingeroepen van Huis Skarningar en verschillende Khalische clans die de Horde in de flank aanviel en zo het tij wist te keren. Graaf Konrad zelf zou zijn doorgedrongen tot aan de lijfwachten van de Katoenen Koningin enkel om vast te stellen dat zij hem had verschalkt. De vrouw die voor hem stond was slechts een Mannheimse gevangene, gekleed als de Katoenen Koningin. Zijzelf was al lang gevlucht. Haar lathheid kent waarlijk geen grenzen!



## Groothertog van Midmark schuldig aan hekserij

*Huis Korda heeft al haar vazallen laten weten dat Groothertog Hallfred Vedorson door de Sibbe schuldig werd gebonden aan hekserij. Dit feit heeft de chaos enkel maar vergroot te Midmark.*

Drukke marktplaatsen waar het wemelt van het volk zijn slechts een vage herinnering in Prinshaven. De stad nu is een doodse ruïne. Zelden ziet men mensen op straat buiten de zeldzame patrouille soldaten die op zoek is naar Golyndische rebellen. De drukkerij van de Oprechte Heimarse Courant is in vlammen opgegaan en zodus tast iedereen in Midmark in het duister over wie in deze grimmige burgeroorlog de bovenhand heeft.

Floris Kentigern, die zich heden ten dage Koning Fintan IV noemt, blijft in de schaduwen verhult terwijl verschillende Golyndische legers voor hem blijven strijden. In zijn zoektocht naar deze landsverrader heeft Markies Berger al de bijnaam 'de Beul' gekregen van het volk. Terwijl Midmark brandt verschuilt Hallfred Vedorson zich in Koningsdiep, de burcht waarvan men zegt dat ze niet te belegeren valt. Hoewel Hallfred zijn landen en titels kwijt is na de terechtstelling door de Sibbe heeft Huis Korda nog geen nieuwe Groothertog benoemd. Prins Adalstein Sigrikson is de benoemde erfgenaam maar ook hij werd beschuldigd van hekserij (hoewel hij nog niet schuldig werd bevonden).

De Gazet van Finnsburg waarschuwt al haar lezers om niet naar Midmark te reizen! De burgeroorlog is nog lang niet beslecht. We hopen dan ook dat onze nieuwe Koning spoedig ginds de vrede zal herstellen.



**Wee de wankelen van geest.**

**Uw besluiteloosheid en veelgoderij heeft uw lot bezegeld.**

**Telt uw uren met zorg.**

**Het vuur van de Albader zal u binden!**



## Huis Drakhan kondigt groots toernooi aan

*Het land werd gebroken achtergelaten na het verraad van Koning Siegfried en zijn ketterse Koningin. Onze Kroonprins Kanulf zit nog niet op de troon, maar wil de gemoederen bedaren en vreugdevolle vooruitzichten brengen door het organiseren van een toernooi.*

Een breed toernooi weliswaar. Zoals algemeen geweten is de schatkist leeg, dus dergelijke festiviteiten kunnen niet bekostigd worden door de Kroon. Nadat Koning Siegfried de schatkist had leeg geroofd om zijn moeder te bevrijden kan Huis Drakhan haar legers niet langer bekostigen. Prins Kanulf erft een gebroken Huis en wordt nu al de Koning zonder Duit genoemd.

Om dit probleem op te vangen, wordt hiervoor een inschrijvingsgeld geëist van de deelnemers van het toernooi. Gewaagd, als we het zo mogen noemen. Een bankroet Koningshuis dat geld vraagt aan zijn burgers om vertier te kunnen organiseren. Een dubbele boodschap, maar we proberen er het beste van te denken. Hoewel op elke hoek van het straat al meerdere hekel- en spot berichten rondgaan kunnen we wel zeggen dat het de sfeer al heel wat meer doet opleven. Wie er zoal zal meedoen aan het toernooi is nog niet gekend, maar het gerucht gaat dat iedereen die het geld kan neertellen hieraan kan meedoen. Een ware unicum. Ook nieuw is dat dit toernooi niet zal plaatsvinden in de warmere zomermaanden zoals alle andere grootse toernooien in het land.

Prinses Orsa, de kersverse bruid van Kroonprins Kanulf, zal voorzitten als toernooidame en persoonlijk haar maarschalken uitkiezen. Het volk kijkt er al naar uit hun toekomstige Koningin te kunnen bewonderen aan de toernooiweides.



## Huis Harthak herstelt de orde in Halden

*Ook te Halden werd een Groothertog(in) onderworpen aan het oordeel van de Sibbe en schuldig bevonden. Gelukkig werd de orde hersteld door Huis Harthak alvorens ook deze provincie ten prooi viel aan burgeroorlog.*

Na maanden de geliefde Groothertogin Psoldis Hjarandotter van Huis Rickhard te hebben opgesloten eerst in een tempel en vervolgens op haar kasteel heeft de Hamer van Hymir eindelijk haar vonnis uitgesproken. Hare Hoogheid werd vrijgesproken van hekserij maar schuldig bevonden aan ketterij! De Hamer was van oordeel dat de Groothertogin van Halden ontelbare keren het ketterse geloof van de Kanae heeft toegestaan en gefaald heeft om deze ketterse praktijken aan banden te leggen. Zelfs haar dienstmeid zou in de heidense maangodin hebben geloofd en zelfs vieringen hebben opgedragen in Rosenkulle, het slot van de Groothertogin. Tijdens de uitgebreide kerkelijke Ting werd geheel Huis Rickhard ter schande gebracht omdat zij hun geliefde Groothertogin verdedigden. Velen werden dan ook vervolgd,

waaronder de erfgenaam van de kinderloze Groothertogin; haar neef Graaf Eyvind Fadaronson. Hij werd in ketens afgevoerd terwijl hij de praktijken van de Hamer verbloekte. De Groothertogin werd de Ketens der Schaamte opgelegd en ook moet zij een blootvoetse pelgrimage naar Grimland doorstaan, waar de Hymirson wacht op haar verdere boetedoening.

Het volk was in alle staten toen zij hun schone Psoldis blootvoets, met de zware ketens over haar schouders, zagen verschijnen aan de poorten van Rosenkulle. Overal waar zij wandelde werden bloemen en lavendel op de grond gegooid en werd haar water aangereikt. Haar garde, die werd bevolen hun oude meesteres niet te volgen, negeerden dit bevel en zwoeren aan haar zijde te blijven tot aan de voeten van de Hymirson. Zelden was een edelbroutw zo geliefd door het volk!

De leegte die Huis Rickhard achterliet werd met kunde ingevuld door Hertog Gunnar Saemundson van Huis Harthak. Deze was al enige tijd gelegerd aan de grens met Orestis. Golyndisch verzet, opgezet door hun valse koning, werd vakkundig in de kiem gesmoord. De legermacht, die de grens moet bewaken, werd verdrievoudigd op slechts enkele dagen tijd. De vraag nu op ieders lippen; zal Huis Harthak de controle houden over Halden of zal de nieuwe Koning Huis Rickhard nog proberen redden van de ondergang?



### Vermist!

Jonker Bjorn Olegson van Huis Westgard

32 jaren oud

Grote beloning voor zijn veilige terugkeer

Informatie te verkrijgen bij het Hof



### Godi en Gardianen allerlande verbloekt

*Beste gelovigen, een droevig nieuws werd de onze. Verbloeking en duisternis lopen hand in hand op het pad van onze Godi. Rode tranen vertroebelen hun zicht!*

Niemand kan verklaren waarom hen dit overkomt. De Hogepriester is momenteel niet bereikbaar voor verdere vragen en reageerde niet op onze brieven. Anderen wensten geen commentaar te geven. Een grote onrust heerst en meerdere speculaties gaan al de ronde. Het is verdacht dat net vlak voor de grote hervormingen van de Sibbe van de Alfar bekend gemaakt worden deze vloek tevoorschijn komt. Zijn de Alfar boos en verbloekten ze ons? Of zijn ze zelf verbloekt? Dit brengt ons bij de andere speculatie dat Ahlénna zich tegen de Alfar keert en hen

allen verbloekt, mogelijks in samenspraak met andere ketterse afgoden. Waarom is ons nog niet gekend. Een andere, iets meer aannemelijke theorie, geeft de verklaring dat de Goden aan kracht verliezen. Ze zijn gewond en ontnemen hun kracht via hun priesters waardoor deze gaan bloeden. De enige vraag die ons dan nog rest: wat bedreigt er onze goden?



## **Oosterse diplomaten gezien te Finnsburg**

*De Horde zit niet veraf en staat in ons geheugen gegrift. Het was dan ook een grote verrassing toen enkele Oosterse diplomaten in Finnsburg opdoken.*

De gruweldaden van hun volk nog steeds vers in het geheugen brengt onbrede. De reden van hun komst ongekend. We weten allemaal dat de Katoenen Koningin en haar Horde Fondal bezit en nog steeds delen van Austland en Alstein belegert.

Hoewel ze, als we de berichtgeving over het Kristalmeer mogen geloven, recent een grote nederlaag heeft mogen verwerken. Is dit hun reden van komst? Geven ze zich gewonnen? Onderhandelen ze voor de overgebleven grond nu Huis Stalhardt door hen uit de geschiedenisboeken werd geschrapt? We zijn er allen van overtuigd dat ze geen rechtmatige eigenaars zijn van Fondal en geen welkome bewoners van Heimar en genade zal hen niet geschonken worden door het volk, hopelijk ook niet door onze bijna Koning.



Heil Hymir, Heil Ahlénna, Heil Tallathan, Heil Alfar,  
Mensen herenig u, nu is het moment, nu voor alles te laat is.

Laat al die pietluttigheden die ons afleiden van het echte gebaar, het grote kwaad dat komende is, vallen. Van de stoere Manheimer, de geleerde Goliad, de sluwte Khaliër tot en met de pittige Bhanda korr: Herenig jullie! Samen moeten we dit doen, samen staan we sterk. Apart gaan we dit niet halen en als we koppig elk onze eigen wegen blijven gaan, ziet deze bard het somber in. Echter als we elkaars talenten gaan inzien en samen gaan gebruiken, dan staan we stevig, dan kunnen we een front, een vuist vormen. Deze bard heeft al een huis gezien, een man die luistert naar allen, van de adel, boer, barbaar tot en met een simpele piraat. Een man die inderdaad ziet wat komen gaat, herenigen, het is misschien nog niet te laat. Iedereen is waardevol en kan zijn steen bijdragen en bij deze zal ik doen wat ik het beste kan en het woord verspreiden en u sturen naar het huis en deze man, richting Huize Korda en Sigbrand Bergerson. Spreid het woord voor wat komen gaat en hoop met mij, het is hopelijk nog niet te laat.

I.S.J.

## **Fabula maken furore in Sunneland**

*Wie in Sunneland nog geen fabula heeft gezien, kan even goed in het mars van Alstein wonen! Onze scribent verzekert u dat als u de kans krijgt, u zich zo spoedig mogelijk naar zulk een voorstelling moet haasten.*

De eerste fabula werd opgevoerd in Stradaran door een gezelschap van Orestiaanse toneelspelers en was meteen een groot succes! Vergeet de barden met hun treurzangen over baronessen die niemand kent of sigander acrobaten met hun stomme dansjes en laat u betoveren door deze ware Orestiaanse kunst. Elke fabula bestaat uit zeven toneelspelers die u zullen meeslepen in hun verhaal. Het ene moment zit u te huilen van verdriet over het lot van één toneelspeler terwijl u het andere moment zit te brullen van het lachen omwille van de fratsen van een ander.

“De Bokkenman en de Blinde Mlaagd” van Meester Silvanus dat plaats vindt in het woud van Lytabis en “Het Masker van de Keizer” van Meester Titianus waarin zelfs een ezel meespeelt zijn veruit de meest bezochte en bezubelde fabula. Maar nieuwe fabula, door barden geschreven hier in Sunneland, zoals “De Vinger van Grimelda” en “De Pauw van Theneva” zijn zeker ook het bekijken waard. Waarlijk heeft het Amethisten Legioen brede en plezier bezorgd aan de inwoners van Sunneland.



## **Nieuwe woud in het noorden komt tot bloei**

*Geloof het of niet, maar in het koude noorden is een nieuw woud ontstaan. Voorbij de bergen van Het Dak ontstaat nieuw leven en nieuwe hoop.*

Huis Albewin, de hoeders van de ijsvlakten voorbij Het Dak, hebben dit nieuwe groen het Woud van Dwena genoemd uit respect voor de voormalige Khalische Barriën. Ook hebben ze geoordeeld dat dit nieuwe woud behoort tot het Khalische volk. Net als het Woud van Larmath op de Westerlanden kent dit nieuwe woud een druide als hoeder; deze man staat gekend als De Raaf.

Oggetuigen die het Woud van Dwena al hebben mogen aanschouwen vertellen dat scheutjes op enkele maanden tijd zijn uitgegroeid tot heuse bomen. Pril, maar bescheiden groeien ze door om misschien ooit hetzelfde te bereiken als het gigantische Woud van Arduyn. Aan de rand van het woud is zelfs een dorpje ontstaan; Frostwik. Voor het eerst in de geschiedenis is er beschaving ontstaan in Ahvaland. De boeren in Frostwik melden dat hun groenten dubbel zo snel groeien als normaal maar zij vrezen ook de Raaf, die volgens hen bekend staat als een wraakzuchtige woudgeest. Meerdere boeren verloren al hun metalen instrumenten.

Huis Albewin nodigt meer mensen aan om het nieuwe groene land voorbij Het Dak te bevolken, zolang zij het Woud van Dwena met het nodige respect behandelen en haar Khalische bewoners te eren.

