

De Oprechte Heimarse Courant

Orinshaven

Maand van De Til, 1533 AB

Editie

108

Nachtgrauw overspoeld door horde bergbarbaren

Berichten allerhande bereiken ons dat het graafschap Nachtgrauw zou zijn overspoeld door een horde bergbarbaren. Wel honderden van deze vuige Bhanda Korr zijn uit het Alhariaans gebergte neergedaald en lalen een spoor van dood en vernieling na waar ze ook komen.



Zijne Majesteit Koning Siegfried was net op bezoek bij zijn edele moeder de Koningin-weduwe om aanwezig te zijn op het huwelijk van één van zijn neven toen de horde het graafschap overrompelde. Zijne Majesteit en de andere huwelijks-gasten vochten zich een weg naar

veiligheid maar worden nog steeds verder naar het westen gedwongen door de horde. Men verwacht dat de Koning richting Holm zal reizen om daar de hulp van Huis Narvik in te roepen.

De Koningin-weduwe had zich de nacht voor deze grootschalige aanval terug getrokken in haar kasteel. Berichten bereiken ons nu dat ook haar kasteel werd aangevallen door wilde Bhanda Korr. Het lot van Hare Majesteit is onbekend, mogelijk werd zij gegrepen of vermoord door deze bloeddorstige barbaren. Er werden grote ontploffingen waargenomen en de streek werd bedekt in een rode mist. Grootheerlog Ragvald haant zich inmiddels een weg naar Willhamer in de hoop deze stad nog te redden.

Ook in Ausland, Ulstein en zelfs in Sunneland worden aanvallen gerapporteerd. In de grote steden in het westen van Heimar wordt al gesproken over een grootschalige invasie en worden ook landstrouwe Bhanda Korr geviseerd. Nu, meer dan ooit, heeft Heimar nood aan een sterke en daadkrachtige Landschout om dit onheil te weerstaan.