

De Oprechte Heimarse Courant

Prinshaven

Maand van Het Zwaard, 1532 AB

Editie 105

Toernooien van het Zwaard houden het land in hun grip

Ook in de komende maand van het Zwaard vinden er vele toernooien plaats in Heimar en voor het eerst zal onze nieuwe koning deelnemen om zijn kracht te bewijzen. Koning Siegfried Olafson treedt aan op het Koningsstoernooi te Holm waar hij onder andere zal strijden tegen zijn neef Prins Markus Torsteinson, de koninklijke lijfwacht Ridder Grimold Syvurson en Ridder Emil Merkson van de orde van het Bloedend Hart. Wij van de Courant zijn er van overtuigd dat de Koning zich spoedig Kampioen van Holm mag noemen!

Ook in Prinshaven zullen de beste boogschutters van het land zich met elkaar meten op het toernooi van de Gouden Pijl. In Annahill strijden de meest vaardige krijgers voor de eer om geridderd te worden door Groothertogin Hsoldis Hjarandotter op het Toernooi van de Waterlelie en in Elmshoorn vindt de Ronde Steen plaats; een gigantische mêlee georganiseerd door de baljuw Sigmar Bjarnson.

De toernooien zullen pas eindigen op Midzomer en dit jaar valt de eer op Markiezin Estrid Albrikdotter van Huis Myrlund, hier afgebeeld door de skald Kai Haraldson, die met haar



Zomerfeesten de maand feestelijk zal afsluiten. Naar goede gewoonte beloven de zomerfeesten van de Markiezin ook dit jaar weer een

grandioos spektakel te worden.

Verrassend genoeg blijkt uit verschillende bronnen dat de organisatie van het festival dit jaar in handen van het Consortio Stradarani ligt, helgeen bij verscheidene rivalen niet in goede aarde is gevallen. Onder andere The Old Royal laat oplekenen diep verontwaardigd te zijn door deze keuze van huis Myrlund.

Maar niet gelreurd! Ondanks het feit dat de voorbereidingen voor de zonnewende zoals ieder jaar in het grootste geheim verlopen doet de stroom aan karavanen die zich de laatste weken een weg banen richting Torndal vermoeden dat de festiviteiten er dit jaar allerminst minder decadent op geworden zijn. Men mag zich dus wederom verwachten aan talloze dranken en lekkernijen uit alle windstreken, alsmede uiteraard wijn uit de persoonlijke wijngaarden van huis Myrlund. Ook op cultureel en economisch vlak belooft deze kortste nacht van het jaar een absolute hoogdag te worden, daar er opnieuw een open uitnodiging is voor alle handelaars en barden om hun waren en kunsten ten toon te spreiden! Ook de liefhebbers van de betere strijdkamp komen aan hun trekken, daar de arena van Torndal de achtergrond zal vormen voor een aantal spectaculaire toernooien. De gelukkige winnaars van de verschillende wedstrijden tijdens de Zomerfeesten worden de eigenaars van enkele waardevolle exotische objecten van Orestiaanse afkomst verkregen dankzij het Consortio Stradarani.

Zoals vanouds worden de Feesten afgesloten met

een grootsse ceremonie naar Sunnelandse traditie, ter meerdere eer en glorie van de Alfar.



Groothertog van Midmark is stervende

Wat startte als een kwalijk gerucht blijkt nu niets minder dan de waarheid te zijn; de Groothertog van Midmark, Sighvalh Alvinsson van Huis Korda, is stervende. De Groothertog verlaat zijn bedstede niet meer en enkel zijn trouwe zuster en zijn geliefde pupil Prins Adalstein

zijn toegestaan om hem te bezoeken. Het is geweten dat de Groothertog geen eigen kinderen heeft en de rechtmalige opvolging wordt gecontesteerd door de verschillende takken binnen Huis Worda. Enkel de meest wijze geschiedkundigen zullen klaarheid in deze delicate familiezaak kunnen brengen! Het standpunt van de invloedrijke Golyndische Wuzen in Midmark is tot op heden ongekend. Ons hart gaat uit naar Huis Worda en wij bidden tot de Alfar voor de toekomst van Midmark.

Klooster van Ursula Kverzwolgen door het Mars

Het Klooster van Ursula, een sereen pelgrimsoord van de Zusters van de Dauw, is grotendeels verzwolgen door het Mars van Ulstein. Alle inwonende broeders en zusters hebben de ramp niet overleefd, en ook de heilige relieken van Ursula van het Mars zijn verloren. Minstens tien mensen zijn hierbij om het leven gekomen. Het nabijgelegen dorp Krastan ligt er ook verlaten bij, maar recent was hier nog een leger gestationeerd. De broeders van Tallathan in Risbor hebben laten weten dat zij niet van plan zijn het klooster te herophouwen vermits de ondergrond te onstabiel is.

Vreemd creatuur ontdekt in de Westerlanden



De verwar-
ring was
groot toen
vissers
aan de
kust van
Skail een
vrouwen-
s t e m
om hulp
hoorden
roepen toen ze hun netten
boven hielden. Tussen de
vissen dachten ze eerst een
naakte vrouw te hebben
gevonden, maar toen ze haar
uit het net hielpen bleek zij
een monsterlijk creatuur te
zijn; half-vrouw, half-vis!
De Oprechte Heimarse Courant
zou over zulke volksverhalen
nooit schrijven ware het niet
dat dit wezen alreeds werd
onderzocht door geleerden aan
de Universiteit van Erlan.
Deze vrouw-vis zou alreeds
niet meer in leven zijn daar
het onderzoek te indringend
was voor haar. Meester
Magister Aislin Sculdis zegt
eerdere ontdekkingen van zulke
wezens te hebben gevonden
in oude Duergar geschriften.
Ienieder die een gelijkaardig
creatuur heeft gezien wordt
aangeraden een schrijven te
sturen naar de Universiteit
van Erlan

Hoed u voor Vogelverschrikkers!

Volk van Heimar, hoed u voor mannen verkleed als vogelverschrikkers! Het zijn gewetenloze monsters die u zullen doden van zodra zij de kans krijgen. Sluit uw deuren, bescherm uw kinderen en laat uw sibbehoeders u beschermen tegen deze kwaadaardige moordenaars!



Nieuwe Ouderlinge in het Gewei

Hoewel de Hogepriester nog geen officiële uitspraak heeft gemaakt bereiken berichten ons dat het Gewei van de Alfar een nieuwe Ouderlinge tot haar rangen heeft toegelaten.

Ermengarde van Hartshoorn, een vrome Zuster van de Dauw, zou zijn gestegen tot de hoogste titel in de Sibbe nadat zij eigenhandig een groep heksen tot zelfmoord

heeft gedreven met haar kuisheid en onschuld. Dit zou zijn gebeurd te Katrinaburg in Walden. Na het toetreden van deze zuster en de Khalische Banrion enkele jaren geleden telt het Gewei nu zes Ouderlingen, hoewel sommige Godi dit legenspreken. Zij beweren dat er nooit meer dan vijf Ouderlingen kunnen zetelen en dat er slechts iemand wordt toegelaten tot het Gewei als er een Ouderling sterft. Elke gelovige van de Alfar wacht nu geduldig het woord af van Hogepriester Eldgrim Svenson. Na Hektor van Behrendorp zou Zuster Ermengarde de tweede Goliad zijn die zetelt in het Gewei van de Alfar.

Ranae veroordeeld tot de brandstapel in Goudhurst

Te Goudhurst in Cambria zijn zes Ranae veroordeeld tot de brandstapel. De vier mannen en twee vrouwen werden door de Hertog van Guis Roys en de plaatselijke Sibbeleider allen schuldig bevonden aan hekserij, landsverraad en ketterij.

Ze werden op heelderdaad betrapt tijdens het uitvoeren van een kellers maanritueel waarbij kwaadaardige geesten werden opgeroepen en minstens twee onschuldige boeren werden

geslacht als beesten. Tijdens de Ting om hen te veroordelen vervloekten ze Hertog Bryndon Kliffordson en alle aanwezigen. De brandstapel werd uitzonderlijk niet op de marktplaats gezet, de Sibbeleider vond het immers waakzaam om de straf uit te voeren achter de gesloten poorten van Bristeacha Hold. Gedurende uren was een grote rookpluim zichtbaar. De parels en zilverdraad die gedragen werden door één van de siganders werd aan de families van de geofferde boeren geschonken, waarlijk een uitzonderlijke gift.

Overwinning nabij in Arduyn

Eindelijk ontvangen we nieuws van het front in Arduyn. Het leger van de Landschout zou kamp gemaakt hebben in het hart van het woud met zicht op de befaamde "heilige boom" van de Banrion zelve!

Naar verluidt zijn keer op keer rebellerende Khalische oorlogsbendes verpletterend verslagen en nu maakt de Landschout zich klaar om de Hogepriesteres te ontzetten uit de klauwen van deze dissidenten. De legerleiding benadrukt nogmaals dat dit conflict gaat om de religieuze en militaire stabiliteit van het land te vrijwaren en niet om

een persoonlijke wraakactie van Guize Fenrissian. Gravin Grimelda Gotzdoller, dochter van de Landschout die eerder gruwelijk ontvoerd en verminkt werd door Khalische rebellen, beaamt dit en schenkt een nieuw hospitaal aan de Khalische gemeenschap te Wolfsgouw.

Onrust in Het Dak

Het lijkt erop dat er een hevige strijd gaat woeden rondom het Hoogste Huis van Huis Albewin. Verscheidene getuigen hebben bevestigd dat Drakhan legers zich gereedmaken bij de Hoogpoort en dat Hertog Grenjar Formundson zich schrap zet om een belegering te doorstaan.

Bekent de Hertog hiermee zijn schuld aan de koningsmoord? Zijn stilzwijgen en voorbereidingen worden als onrustwekkend gezien maar het hof blijft hopen op een diplomatische oplossing. Een krijgsraad wordt bijeengeroepen te Finnsburg waar iedereen de Landschout hoopt te zien verschijnen in een ware triomftocht.

Handelsoorlog te Stradaran

Ook al is alles vredig in Sunneland, op de markten en pleinen wordt een ware handelsoorlog uitgevochten door de Heimaraanse gilden en het omstreden Consortio Stradarani. Het Orestiaanse gilde werd eerder al vrijgesproken van alle verdenkingen te Finnsburg en lijkt nu pas écht handel te beginnen drijven via connecties in het zuidelijk rijk. Meer en meer Sunnelandse ambachtslui sluiten zich aan bij de Consortio die naar verluid meer lucratieve handel aanbieden op een grotere afzetmarkt. Zowel de Negen Stenen als de Old Royal en Bloed van Fondal lijden zware verliezen door de bikkelharde concurrentie en verlies van leden.

Recept van de maand: Worst



Men neemt vier kilo varkensvlees en hakl het zeer fijn en klein. Gebruik een vijzel en stamper om een goede hoeveelheid zout, wat gemalen peper en kruidnagel fijn te stampen. Indien gewenst kan u op dit moment ook nog andere, meer exotische kruiden toevoegen naar eigen smaak. Voeg dit kruidenmengsel toe aan het varkensvlees en kneed heel goed in een kom. Dek af met een schone doek en laat het ongeveer een halve dag op een koele plek rusten.

Op deze manier trekken de smaken van de kruiden beter in het vlees. Neem vervolgens varkensdarmen om het vleesmengsel in te stoppen. Vul de darm zodat hij stevig is, maar niet op knappen staat, zorg dat er geen luchtbelletten ontstaan en knoop de uiteinden stevig dicht.

Hang de worst gedurende een halve dag te drogen, eventueel aan een stok of reling, op een koele en droge plaats. Leg de worst vervolgens in een kom met zout, opnieuw ongeveer een halve dag, om verder uit te drogen. Te serveren met mosterd en een goed wijntje, of op koude dagen met een beker midwintermede waarvan u het recept in de vorige editie van de courant kan terugvinden!

Geboortevoorspellingen

Kristal — Geluk wacht om de hoek! Wel heeft ze een gespannen boog in haar handen en kijkt ze hoe je schaduw groter wordt hoe dichtler je haar nadert.

Wert — Fout bekennen is voor een Wert steeds een moeizame opdracht, het is dus goed dat jij volledig onboetvaardig bent.

Maagd — Als er één iets bestaat in deze wereld dat licht geeft in het duister, hoop bij onmacht, een symbool van liefde in deze wrede wereld □ dan heeft de Maagd dit alleszins nog niet ontdekt.

Wilg — Men zegt dat een reis van duizend mijlen begint met een enkele stap maar voor een Wilg is die onzin bedoeld voor het soort mensen dat opstaat bij het ochtendgloren.

Roos — Een Roos zal eindelijk vrede sluiten met een vervreemd familielid en slechts enkel ten koste van haar zelfbeeld en het grootste deel van haar waardigheid.

Zwaard — Het gezegde dat lafaards duizend doden sterven en helden slechts één zal je spoedig in praktijk proberen brengen.

Huur — Een Huur zal de komende maanden de waarde van geduld, medeleven en verdraagzaamheid leren kennen en vervolgens zwaar teleurgesteld zijn dat deze zo laag is.

Beer — Er is geen enkele reden waarom een Beer niet voorspoedig en gelukkig kan worden de komende maanden wat het zoveel meer tragisch maakt wanneer je dit niet zal waarmaken.

Sluier — Sluiers kennen geen onverwachte veranderingen de komende maanden wat in hun geval waarlijk vreselijk nieuws is.

Kelk — Problemen van een Kelk kunnen enkel opgelost worden door de beste zielenzorgers en meest potente kruidenbrouwsels, maar blijf gerust denken dat je enkel nog niet de ware liefde hebt gevonden.

Uil – Je hele leven strekt zich voor je uit. Maar denk eraan; vaak is het goed om te denken aan de kwaliteit van je leven en niet zozeer aan de kwantiteit.

Koning – Laat je ego nieuwe vriendschappen niet in de weg staan. Je bent beter dan dat. Veel beter.

